



Nieuwsbrief

Advent 2022

Kollenberg 2, 6132 AL SITTARD
Tel. 046-8889593 of 06-39459433
(9.45 - 11.00 u, 12.30 - 17.00 u, 18.30 - 20.00 u)
Email: reginacarmelizrg@gmail.com
Website: www.reginacarmeli.nl

Woord van de zusters

Beste lezer,

Verheug u! Christus komt!
Advent is een tijd van verwachting, een tijd van soberheid en spanning. Als het weer kouder en duiliger wordt, gaat in ons hart langzaam het vuur van verwachting branden. Het Woord is Vlees geworden!

We bereiden ons huis voor, zetten de kerstboom op, bouwen een stal en hangen lichtjes op. Alles om het feest van Kerst in goede sferen te kunnen vieren. Maar hoe is de voorbereiding in ons hart? Maken we daar ook schoon schip? Zetten we daar ook een stal klaar, en hangen we versieringen op om Hem te verwelkomen? Elke zondag is Pasen, in elke H. Mis vieren we zijn dood en opstanding. Maar misschien nog wel meer is elke H. Mis Kerst. Tijdens elke communie ontvangen we Christus. Wordt hij keer op keer geboren in ons hart. Is er plaats in uw herberg?

De zusters Karmelietessen van het Goddelijk Hart van Jezus wensen u een zalig kerstfeest en een gezegend 2023!

*Namens moeder Karla Marija,
en alle zusters,
Zr. M. Gisela,
Zr. M. Hannah*

*Heilige
Missen in
de kapel*

H. Mis:

Ma t/m vrij: 07.00 uur

Za, zo, hoogfeesten:
09.00 uur

Aanbidding:

1e en 2e vrijdag: 12.30 -
17.00

3e, 4e en 5e zondag:
12.30 - 17.00



Greep uit de activiteiten

Na een lange tijd van stilte, begint het bezinningshuis langzaam weer op gang te komen. Groepen mogen weer komen en zijn blij dat ze weer kunnen komen. Er waren velen die nu, na twee jaar, weer bij ons te gast konden zijn. In de afgelopen maanden zijn er veel verschillende groepen geweest.

Zo was er bijvoorbeeld de Wandelmaat bij ons. Zie verderop deze nieuwsbrief voor een verslag.

Er zijn verschillende groepen van het Neokatechumenaat voor een zondag of een weekend geweest.

Filmavond

Op 9 december was er een eerste filmavond, georganiseerd door verschillende families in samenwerking met de zusters. De avond begon met een H.Mis met deken Merck en aansluitend werd er de film "father Stu" gekeken. Het was een geslaagde avond en zeker voor herhaling vatbaar. Hou onze website en Facebook in de gaten voor eventueel vervolg!

Bijbel-avonden

De DVD avonden "Catholicism" is bijna afgelopen. Op woensdag 21 december is de laatste avond. Daarna zal er op de woensdag avond Bijbel-avonden georganiseerd worden waarin we samen met de zusters in de Bijbel zullen duiken. Hoe kunnen we teksten op ons eigen leven betrekken? Wat spreekt je aan in de Bijbel, of wat juist niet? Een open bidden, denken en praten over verschillende Bijbelteksten. Van harte welkom om aan te sluiten! Vanaf 28 december elke woensdag avond van 20:00 tot ongeveer 21:30.

8 december 2022

Op 8 december, het feest van de Onbevleete Ontvangenis vernieuwen alle zusters devotie hun geloften. Maar voor sommigen was het een extra speciale dag. In Kroatië hebben drie zusters hun eeuwige geloften afgelegd. Deze zusters waren voor een maand in Sittard om zich voor te bereiden op deze stap.

Ook mocht postulante Yainelly in Rome haar noviciaat beginnen en werd zij ingekleed in het Habijt van onze Lieve Vrouw van de Karmel. Voortaan gaat zij door het leven als zuster Mariam Teresita. Ze groet allen en is zeer blij met deze nieuwe stap in haar religieuze leven. Zuster M. Hannah mocht haar geloften ook vernieuwen voor een jaar. Zij is nog junior zuster, dit betekent dat zij al wel de geloften heeft afgelegd, maar steeds voor een jaar. Ditmaal was zij mee naar Kroatië om daar, op de zelfde dag als de eeuwige geloften, van drie Kroatische zusters, haar geloften voor een nieuw jaar vernieuwen.

Het was een dag vol met Gods grote genade. Deze dagen zijn altijd extra bijzonder, vooral voor de zusters, maar dit jaar was het werkelijk alsof alle grenzen tussen Hemel en aarde geopent waren. Wat er in de kapel gebeurde, was een directe afspiegeling van de hemel. De zusters die hun gehele leven in handen van Christus gaven. Het offer, de vastberadenheid, maar bovenal de Liefde waren indrukwekkend.



Kindje Jezus van Praag

De lange geschiedenis van het kindje Jezus dat in Praag een beschermende rol voor de stad vervult begint in Spanje waar een vrouw volgens legende het kind Jezus visioneert en er vervolgens een houten beeld van vervaardigt. Dan komt het in bezit van Teresia van Avila, de stichteres van de orde van de ongeschoeide karmelietessen. Die schenkt het in 1556 als huwelijkscadeau aan een hertogin in Praag en vervolgens wordt het door haar dochter in 1628 aldaar aan het karmelietenklooster geschonken. Men moet dit zien in het door adellijken overtrokken Europa die vooral door huwelijken met elkaar verbonden raken, landsgrenzen van staten zoals tegenwoordig waren nauwelijks van belang.

Tijdens de Dertigjarige Oorlog werd Praag door de protestantse Saksen bezet: het beeld raakte beschadigd, het was zonder handen. Toen het gerepareerd was deden zich talloze wonderen voor, miraculeuze genezingen werden gerapporteerd. Door de bisschop van Praag toentertijd en in 2009 door paus Benedictus werd het beeld in een speciale status geëerd. Inmiddels geniet het een wereldwijde devotie en wordt bezocht door duizenden pelgrims per jaar. Het kind ziet er bijzonder uit in de hermelijnen mantel en het is veelvuldig nagemaakt. Ook bij Regina Carmeli in de zijbeuk van de kapel is het te bewonderen. Het origineel staat boven het hoogaltaar in de Onze Lieve Vrouw van de Victorie kerk in de Tsjechische hoofdstad.

Ingezonden door: *Jim Moorman*



Een wandelmaatreis vol muziek

Van 7-9 oktober organiseerde ik voor een gespreksgroep uit Voorschoten een Wandelmaatreis. Dit jaar vieren we, als Wandelmaat, ons 25-jarig bestaan en nog steeds zijn stilte, onthaasten, ontmoeting en verwondering onze kernwoorden.

Deze reis vonden we de verwondering niet alleen in de natuur, de stilte en de ontmoetingen, maar ook in de muziek.

Vanwege het 25-jarig bestaan is er een Wandelmaatlid geschreven en omdat onze groep uit een aantal muzikale deelnemers bestond, was het mooi om dit lied met elkaar 'uit te proberen'. Door het zingen ontstond verbondenheid en vreugde.

Naast de mooie wandelingen door het prachtige heuvelslandschap namen we ook deel aan de vieringen in het klooster. In tegenstelling tot voorgaande jaren werden nu vrijwel alle vieringen in het Duits gedaan en zaten de zusters, behalve tijdens de Heilige Mis, in het oratorium. Een aantal reizenoten vond dat wat lastig en voelde zich hierdoor niet betrokken bij wat er gebeurde.

Op zaterdagavond hadden we een mooi en open gesprek met zr. M. Hannah en konden we hier, met wederzijds respect, met elkaar over van gedachten wisselen.

Op zondagmorgen werd de mis grotendeels in het Latijn gezongen en zongen zr. M. Hannah en de pastoor het Ave Maria. Ook al konden we het Latijn (grotendeels) niet verstaan, toch (of misschien wel juist daardoor) gebeurde er iets en werden de meesten van ons hierdoor geraakt. Later op de ochtend was onze laatste wandeling van dat weekend over de Kollenberg. We hielden even halt in het stukje bos achter de Rosakapel. Met elkaar zongen we, meerstemmig, het Laudate Omnes Gentes. Toen we weer terug naar het klooster wilden wandelen, ontmoetten we een paar wandelaars, die ons wel gehoord, maar niet gezien hadden.

Zichtbaar onder de indruk bedankten ze ons voor het mooie gezang. Ook voor hen zal het een moment van verwondering zijn geweest: de Kollenberg oplopen, even pauzeren bij de Rosakapel en dan opeens meerstemmig gezang horen zonder dat je iemand ziet.

Tijdens de afsluiting bleek dat ons verblijf betekenisvol was geweest en nog één keer zongen we met elkaar ons Wandelmaatlid:

1. Als pelgrims gaan wij nu samen op weg
De Wandelmaatreis gaat beginnen.
Hoor in de natuur, de stilte zo puur,
In kloosters en diep van binnen.

2. Als pelgrims zijn wij steeds weer onderweg
op onze tocht door het leven.
Onthaasten en stilstaan, ook onder het gaan,
bij wat ons nu wordt gegeven.

3. Als pelgrims gaan wij steeds weer onderweg
langs velden, bossen en wegen.
Elkander begroeten, de a(A)nder ontmoeten,
soms kom je jezelf ook tegen.

4. Behoed en bewaard worden wij onderweg.
Waardoor laten wij ons bewegen?
Sta open, verwonder, gewoon blijkt bijzonder
Deel uit, wees elkaar tot zegen.

5. Als pelgrims gaan wij weer allen naar huis.
Vervolg je tocht door het leven.
Wat hier is ervaren, dat mag je bewaren;
het is je uit liefde gegeven.

(Wijze: Behoed en bewaar ons, o lieve God. Tekst: Gerda Stougie)

Met een dankbaar gevoel namen we afscheid van elkaar en van de zusters. Graag hoop ik komende jaar weer hier te gast te mogen zijn.

Verde en alle goeds aan allen,
Gerda Stougie, gids de Wandelmaat

Programma 2023

20 - 22 januari 2023 **Beziensdagen**
voor 30+ers

Onder de bescherming van Gods engelen

Het is een tijd voor ontmoeting, bezinning en verdieping voor mensen van 30 t/m 55 jaar.

Inleider: **Pastoor Martin Otto**, Limbricht
Begin: Vrijdag, 17.00 uur - Sluiting: Zondag, 16.00 uur
Kosten: € 146,00 (+ evt. € 2,00 voor handdoeken)
Opgave **voor 6 januari 2023** bij pastoor M. Otto, Limbricht
m.a.j.otto@hetnet.nl, 046-4515595

19 - 21 februari 2023 (carnaval) **Beziensdagen in stilte**

Thema nog niet bekend

Inleider: **Pastoor Martin Otto**, Limbricht
Begin: Zondag, 16.30 uur - Sluiting: Dinsdag, 13.30 uur
Kosten: € 146,00 (+ evt. € 2,00 voor handdoeken)

Maandag 13 maart 2023 (10.00 – 17.00 u) **Beziensdag**

Thema nog niet bekend

Inleider: **Pater Ambrosius Bantle**, ORC Schondorf
Kosten: € 20,00 (a.u.b. lunchpakket meebrengen)

13 - 16 maart 2023 **Retraite in stilte**

“Loof, mijn ziel, de Heer!” (Ps. 103, 1)

Inleider: **Pater Ambrosius Bantle**, ORC Schondorf
Begin: Maandag, 16.30 uur - Sluiting: Donderdag, 13.30 uur
Kosten: € 232,00 (+ evt. € 2,00 voor handdoeken)

Zaterdag 29 april 2023 (10.00 – 16.00 u) **Beziensdag in stilte**

“Leven en bidden in de gemeenschap der heiligen”

Inleider: Mgr. Joris Schroder, Den Bosch
Kosten: € 20,00 (a.u.b. lunchpakket meebrengen)

Elke woensdag (tenzij anders aangegeven) **Verdieping**

Bijbel avonden

Samen met de zusters duiken in de Bijbel. Wat heeft de Bijbel tegen jou te zeggen? Hoe kan ik dit in het dagelijks leven toepassen?

Begin: 20:00, Sluiting: +/- 21:30
Kosten: Vrijwillige bijdrage

Reacties op nieuwsbrief zomer 2022

Nogmaals hartelijk dank voor uw gebed voor mijn kinderen en kleinkinderen. En ik ben nog steeds op de derde van iedere maand extra met u en uw medezusters verbonden middels gebed.
Met warme groet,
Pax et Bonum Milène

Dankjewel voor de nieuwsbrief ik lees het altijd met veel aandacht. Door drukte en gezondheid heb ik niet meer deel kunnen nemen aan de activiteiten. Ik heb de retraites wel gemist, misschien dat ik in het najaar nog kom voor enkele bezinningsdagen, hoef niet in stilte. Veel succes met de vele werkzaamheden. Zr. Liesbeth.

Fijn om op de hoogte te blijven.
Hoopvol bericht van Jo van den Elzen. Vier serieuze leden voor de Karmel om te groeien in verbondenheid met God, want daar gaat het om. Zr. M. Francisca

Dank voor de nieuwsbrief, mijn hart is bij de Kollenberg, dat zal altijd zo zijn het is altijd weer thuiskomen, de warme energie, het is zo fijn heel veel liefs frans en jenny

Met veel interesse heb ik uw nieuwsbrief gelezen. Met plezier lees ik onder meer dat een 'oude bekende' als pater Piet Hoornaert uit Gent een bezinningsdag komt geven. Na de corona tijd is het niet gemakkelijk – zo hoor ik vaak – om in diverse centra de draad weer op te nemen. Heel goed dat u dat wel probeert! Blijven volharden is belangrijk.
J. Schröder pr.

Veel dank voor de inspirerende "Nieuwsbrief zomer 2022".
Heel bemoedigend dat er in de Karmel gemeenschap Sittard diverse mensen hun beloftes voor het leven hebben afgelegd en ook 2 leden een inkliding en tijdelijke belofte hebben afgelegd. Er staat een mooi afgebeeld in voor opvang van mensen uit de Oekraïne en andere leuke dingen. Veel dank en een mooie en gezegende zomer gewenst ook aan uw medezusters.
Hartelijke groeten, Rian



Facebook Twitter Website